

Turkse toga

Vorige week was ik te gast in Turkije, onderdeel uitmakend van een delegatie van rechters en advocaten uit Limburg. De contacten tussen de rechtbanken van het Turkse Aydin en de rechtbank Limburg zijn er al jaren. De banden zijn dan ook meer dan goed en zelfs



in voorlopige hechtenis.

Zoals ook in Nederland heeft de advocatuur een belangrijke rol als het gaat om het verdedigen van de verworvenheden van die rechtstaat, zeker als die rechtstaat onder druk

uiterst vriendschappelijk. Nu mijn kantoor deze Turkse delegatie op ons kantoor had ontvangen - uiteraard met Turkse thee en Turkse hapjes - volgde het vriendelijke verzoek vanuit Turkije of wij met een paar advocaten ook niet de rechters wilde vergezellen naar Turkije.

Dat hebben we geweten! Als iets mij van deze reis is bijgebleven is het de oprecht gemeende gastvrijheid en hartelijkheid van de Turkse gastheren. Je realiseert je meer dan eens op zo'n reis hoe wij als Nederlanders op dat front vaak ernstig te kort schieten.

Ter voorbereiding op de reis heb ik uiteraard het nieuws over Turkije gevolgd. Ik spreek op persoonlijke titel als ik mijn grote zorgen uitspreek over de ontwikkeling van de Turkse rechtstaat, waarbij politiek en rechtspraak niet altijd even duidelijk gescheiden lijkt.

Die zorgen zijn ook na deze reis niet weggenomen, al zijn er zeker positieve ontwikkelingen te melden. Op bepaalde gebieden kent het Turkse systeem zelfs meer of betere waarborgen dan het Nederlandse systeem. Laten we ook niet vergeten dat Nederland onder de EU-landen hoog scoort als het bijvoorbeeld gaat om het aantal gedetineerden

staat. In Aydin bleek de advocatuur uiterst professioneel te zijn georganiseerd onder de bezielende leiding van Mr. Gökhan Bozkurt, Deken van de Balie, een charismatisch figuur, met wie bovendien - niet onbelangrijk - ook hard kon worden gelachen. Humor is uiteindelijk de taal die wij allen begrijpen.

Ook deze Turkse advocaten bleken uiterst gastvrij, waarbij mij en mijn collega's zelfs een heuse Turkse toga is geschonken. Onze goedbedoelde Limburgse stropdassen staken nogal schril af bij dit eervolle Turkse cadeau.

Tenminste eenmaal zal ik in een Limburgse rechtszaal deze toga met trots dragen, al handel ik dan willens en wetens in strijd met de wet. Ik zal mijn moment kiezen als de Turkse advocaten en Turkse rechters komend jaar in Nederland zijn voor het tegenbezoek.

Het zal oogluikend worden toegestaan, zo heb ik al begrepen. Het al te strak toepassen van de wettekst zou hier onredelijk zijn en niet passend zijn binnen de kaders van onze rechtstaat.

Mr. David Dronkers



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl