

Mr. Fairglobe

De crisis is voorbij, aldus minister Dijsselbloem enige dagen geleden. Hij wees op de weer stijgende prijzen van huizen, de toenemende export en een opstomende AEX. We geven gelukkig met zijn allen veel meer geld uit aan luxe artikelen, aldus ook een tevreden minister president Mark Rutte.



gezondheid in gevaar komen. "Als de man vrijgesproken wordt, kan iedereen vuilniscontainers en afvalzakken doorzoeken en alles gewoon meenemen. Wie is er dan verantwoordelijk voor de verspreiding van producten met gevaren voor de volksgezondheid?"

Met zijn allen, dat is natuurlijk niet de realiteit. De hoerastemming gaat bijvoorbeeld volstrekt voorbij aan iemand die ik deze week trof op het Roermonds parkeerterrein Loesbleik. Ik sprak met een man die de nacht had doorgebracht op een deken in de struiken. Uit huis gezet vanwege een huurschuld en sindsdien zwervend. Geen adres, dus ook geen uitkering. Geen uitkering, dus ook geen huis. De bekende vicieuze en hopeloze cirkel en verstoken van bed, bad en brood.

Cynisch realisme: al zijn bezit zat in een tas van *fairglobe*, ofwel "eerlijke wereld". Zijn ontbijt zou bestaan uit voorverpakte, nog af te bakken broodjes. "Over de datum" en weggegooid. Ik gaf hem wat geld voor een fatsoenlijk ontbijt.

Het tafereeltje deed mij denken aan de nieuwe Vlaamse volksheld Steven de Genst. Deze zwerver vist regelmatig voedsel uit afvalcontainers omdat dit volgens hem nog perfect eetbaar is. Het gevonden eten deelt hij onmiddellijk met de behoeftige medemens en dier of geeft hij af bij voedselbanken.

Twee jaar geleden haalde hij twee zakken met muffins, die over de uiterste houdbaarheidsdatum heen waren, uit een afvalcontainer van een supermarkt. Door het personeel van de supermarkt werd hij aangehouden en overdragen aan de politie.

Het Belgische Openbaar Ministerie nam de zaak hoog op en vervolgde de muffinman. De aanklager vond het diefstal en bovendien zou de volks-

Volgens de advocaat van de 'muffinman' zou er vrijspraak moeten komen. "De onverkochte en weggegooid muffins behoorden niemand meer toe", bepleitte zijn advocaat. De Vlaming werd veroordeeld tot maar liefst een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

Er volgde een hoger beroep. Deze beroepszaak heeft de gemoederen in België flink bezig gehouden. Voorafgaand aan de zitting in beroep werd een optocht gehouden, als steunbetuiging aan de muffinman. Er werd soep uitgedeeld die gemaakt was met groenten die de vervaldatum al bereikt hadden. Er klonk luid applaus toen de uitspraak bekend werd gemaakt: de muffinman werd vrijgesproken! Het veroordelend vonnis bleek dus geen lange houdbaarheidsdatum te hebben.

Toen ik vanochtend mijn auto weer parkeerde bleek mr. Fairglobe verdwenen te zijn. Vermoedelijk weggejaagd, want kamperen bij de Roerkade is niet toegestaan. Misschien heeft hij wel een boete gekregen.

Mr. Fairglobe, verstoken van bed, bad en brood, kan bij ons altijd terecht voor een bakkie en een boterham. Voor een bed en bad wellicht bij onze buurman, misschien wel het mooiste hotel van Roermond!

Mocht voor mr. Fairglobe een boete volgen, dan doen we ook de derde "b": broodnodige rechts-hulp!

Mr. Frank Dronkers



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl