

F*CK

“Fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis”, dat mag je niet zeggen volgens het openbaar ministerie. Dat is belediging van de koning ofwel majesteitsschennis. En daar kan een stevig prijskaartje aanhangen.



Belediging van een gewone burger wordt volgens de wet bestraft met maximaal drie maanden gevangenisstraf. Het koningshuis geniet extra wettelijke bescherming: een gevangenisstraf van maar liefst vijf (!) jaar. Een rekensommetje leert dat de bestraffing dus 20 maal zwaarder is.

De extra bescherming welke de wet beoogt te bieden voor de koning, heeft zich inmiddels tegen de koning zelf gekeerd. De oprisping is verworpen tot een slogan en behoort tot de trending topics op twitter.

Degene die fuck de koning riep is inmiddels een bekende Nederlander. Naar verluidt zou hij iedere avond kunnen aanschuiven in een talkshow en is hij inmiddels gevraagd voor de quiz “ik hou van Holland”. Het is een kwestie van tijd dat de ringtone fuck de koning kan gedownload worden. Het Koningshuis figureert in Lucky TV, waarin Willy overigens uitlegt dat fuck de koning ook tot het regulier vocabulaire behoort van zijn Max. Niets menselijks is de koning(in) vreemd, zullen we maar zeggen.

De spreuk fuck de koning sierde zelfs even het paleis op de Dam. Van deze bekladning wordt geen aangifte gedaan, aldus een woordvoerder van het koninklijk huis. Verstandig en veelzeggend.

Aanvankelijk was het openbaar ministerie van oordeel dat de uitroep fuck de koning zou moeten leiden tot een gang naar de rechter die nota bene rechtspreekt in naam der koning. Alle commotie heeft

geleid tot intrekking van de dagvaarding. Het middel is hier erger dan de kwaal gebleken.

Tsja, we leven in andere tijden. Domela Nieuwenhuis (kent u hem nog?) werd veroordeeld in 1887 omdat hij over koning Willem III had geschreven dat de deze niet veel werk van zijn baantje maakte. Hij noemde hem “koning gorilla” en had aan zijn boek een aantal volledig blanco pagina’s toegevoegd. Dit waren de opgesomde nuttige activiteiten van de Koning. Niets dus. Het leverde hem wel zes maanden cel op!

In 1896 kreeg iemand drie maanden cel omdat hij op een fluit had geblazen op het moment dat koningin Wilhelmina langsreed.

In 1969 kreeg een tekenaar een boete van 200 gulden omdat hij een spotprent had gemaakt waarin een op koningin Juliana lijkende prostituee voor een raam zat met een prijskaartje van 5,2 miljoen gulden. Bij de rechtszaak verklaarde de tekenaar op ludieke te willen protesteren tegen de kosten van de monarchie.

Een paar jaar geleden kreeg een man een boete van 400 euro wegens majesteitsschennis, omdat hij tijdens een conflict met enkele agenten riep dat koningin Beatrix een hoer was. Tevens beschreef hij welke seksuele handelingen hij met haar wilde verrichten, gevolgd door de bewering: Dat vindt ze lekker.

De leus fuck de koning leidt dus voorlopig niet tot een vervolging. De vraag blijft natuurlijk waar dan wel de grens ligt. Enkel vervolging vanwege de woorden fuck de koning is wat mij betreft arbitrair. Het betekent de facto niets meer of minder dan de Koninklijke liefdesdaad? En van een vleugje erotiek kijkt anno 2015 toch niemand meer echt op.

Onze huistekenaar Menno de Koning maakte een tekening met als thema f*ck. Elke gelijkenis met bestaande situaties of personen berust op louter toeval, laat staan dat ik iemand zou durven te beledigen.

Mr. Gijs Geerlings.



Dronkers & Dronkers

ADVOCATEN

Roerkade 8 • 6041 KZ Roermond • 0475-723333
Brusselsestraat 42 • 6211 PG Maastricht • 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl • info@dd-advocaten.nl