

## “Gevaarlijke grappenmakerij”

Kort geleden vond in Linne de door buurtvereniging Mariaput georganiseerde spokentocht plaats. Vele vrijwilligers hadden zich, de één nog griezeliger geschminkt dan de ander, langs de wandelroute door de Linneweerd gestationeerd om de aan de tocht deelnemende Linnenaren de stuipen op het lijf te jagen. Ook ondergetekende bevond zich daar om – verkleed als angstaanjagende gastheer – de deelnemers een angstaanjagende avond te bezorgen. Aan het vele gegil en gekrijs, maar vooral ook aan het vele gelach te horen was deze griezelige avond zeer geslaagd!

Frankrijk is de laatste weken in de ban van een opmerkelijk verschijnsel dat wel wat weg heeft van deze spokentocht. Clowns bezorgen argeloze voorbijgangers de schrik van hun leven met de uitvoering van een zeer angstaanjagende act. Mogelijk heeft u de beelden daarvan al op het journaal of via internet gezien. Google maar eens op ‘Frankrijk’ en ‘terreurclowns’.

Naast grappenmakers bevinden zich ook heuse criminelen onder de clowns, die mensen mishandelen en beroven. Sommige Fransen gaan inmiddels zo ver dat ze zwaarbewapend de straat opgaan om op deze clowns te jagen. De clowntrend lijkt te zijn overgewaaid uit Amerika en Engeland. Verschillende media schrijven dat het is begonnen met “Twisty”, een clown uit de serie American Horror Story.

Het is een kwestie van tijd, en de eerste terreurclowns duiken ook in Linne op. Stelt u zich de volgende situatie voor: u loopt op een avond nietsvermoedend door de Linneweerd en ziet u op het pad voor u een lichaam liggen. Uit het niets springt een als clown verklede mafkees vanachter een boom vandaan en klieft met zijn bijl de pop – die hij op voorhand op het pad had gelegd – in stukken. Daarna komt hij achter u aan. U vreest voor uw leven, toch?



Iemand op een dergelijk manier angst aanjagen is niet alleen gemeen maar kan ook uiterst gevaarlijk zijn. Het zal niet lang duren voordat één van deze angstaanjagende lolbroeken de verkeerde tegen het lijf loopt en een koekje van eigen deeg krijgt. En dat

hem door het beoogde slachtoffer een flinke klap op zijn fopneus wordt verkocht. Maar het kan nog meer uit de hand lopen, als het slachtoffer in de veronderstelling verkeert dat hij in levensgevaar verkeert en uit zelfverdediging ook zeer gewelddadig reageert.

Volgens de wet mag een persoon zichzelf verdedigen tegen geweld als er op dat moment geen andere mogelijkheid is. Dat is een beroep op “noodweer”. Maar hoe zit het nu als het achteraf allemaal een (misplaatste) grap blijkt te zijn? Is er dan nog sprake van “noodweer”?

Ook hier heeft de wet een antwoord op: er kan sprake zijn van “putatief noodweer”. Simpel gezegd: ook als u in de veronderstelling werd gebracht dat uw leven in gevaar was, mocht u straffeloos geweld gebruiken. Ook indien achteraf blijkt dat het een grap is geweest. Want op het moment zelf was dat niet onmiddellijk duidelijk. Als een clown met bijl op u afkomt, zou dit kunnen betekenen dat een uitgedeelde klap of erger aan die clown toch onbestraft blijft.

Een slecht gevoel voor humor is niet strafbaar. Een onbegrepen slechte grap kan wel gevolgen en mogelijk zelfs dus strafrechtelijke gevolgen hebben. Mochten de “killer clowns” ook in Linne opduiken, dan adviseer ik u hen een hand te geven en te bedanken voor de moeite. Volgend jaar kunnen ze zich aanmelden voor de spokentocht en zal er worden gezorgd voor een mooi plaatsje langs de route.

*Mr. G.G.J. Geerlings*



**Dronkers & Dronkers**  
ADVOCATEN

Roerkade 8 • 6041 KZ Roermond • 0475-723333  
Brusselsestraat 42 • 6211 PG Maastricht • 043-4100120  
[www.dronkersendronkers.nl](http://www.dronkersendronkers.nl) • [info@dd-advocaten.nl](mailto:info@dd-advocaten.nl)