

# Het zal de rechter een worst wezen



Verboden te vloeken, verboden te stoepkrijten of verboden te blaffen: in Nederlandse gemeenten zijn veel lokale regeltjes. Weg ermee, vindt de

gemeente Hollands Kroon. Maar op andere plekken in ons land moet je nog wel rekening houden met gekke gemeenteregels.

Via de Algemene Plaatselijke Verordening, ofwel de APV, kunnen de gemeenten in Nederland zelf regels bepalen die alleen in die gemeente gelden. De gemeente Hollands Kroon heeft besloten flink te snoeien in die lokale wetten. Van de burgers zelf wordt verwacht dat zij zich vrijwillig aan ongeschreven regels houden, dan wel medeburgers aanspreken als bijvoorbeeld de hond een dikke bolus draait op de stoep. De vraag is of dit gaat werken. Handhaving is een overheidstaak. De overheid controleert toch ook en graag op foutparkeren snelheidsovertredingen? Het lijkt er een beetje op dat de lokale overheid het wel gemakkelijk en goedkoop vindt indien de burgers elkaar moeten aanspreken op bijvoorbeeld die hondendrol.

Het kan wat mij betreft overigens geen kwaad als eens goed gekeken wordt naar lokale regelgeving. In veel gemeenten zijn bizarre regeltjes van kracht. Zo geldt in sommige gemeentes nog een 'vloekverbod'. Maar de afgelopen vijftien jaar is er nooit een boete uitgedeeld voor iemand die met de naam van God (of Allah?) schold.

Maar er zijn meer vreemde verboden die in bepaalde plaatsen op Nederlandse burgers van toepassing zijn. In Rotterdam kan aan hondenbezitters een boete worden opgelegd wanneer hun hond aanhoudend blijft blaffen. In Lelystad is het verboden om perzikbomen te houden. En wist u dat het in Haarlem verboden is om de meeuwen te voeren. Dat zou namelijk voor teveel lawaai zorgen...

Hoe mooi je ook met stoepkrijt overweg kan, in Maastricht kun je je kunsten beter niet laten zien.

Het is simpelweg verboden. In Maassluis mag je best een potje voetballen of basketballen, maar zorg dat je voor 22.00 uur ermee stopt. Anders riskeer je een boete: balspelen zijn namelijk vanaf dat tijdstip verboden! Mocht je iemand graag stiekem willen bespieden, kun je dit het beste niet in Meppel doen. Daar is

het namelijk bij wet verboden. Op papier staat zelfs dat je geen verrekijker mag gebruiken! En laat vooral de metaaldetector thuis in Nijmegen. Het is verboden om te speuren naar de bodemschatten.

Verder; er is bijna geen enkele gemeente waar je 's avonds op kunt pad gaan met touwladders, lantaarns of ander gereedschap. Dat mag niet omdat de gemeente u dan voor een potentiële inbreker zal aanzien. En in de gemeente Roermond gaat u op de bon als u zichtbaar een geopend blikje bier op de openbare weg draagt. Datzelfde geldt daar als u gemaskerd, vermomd of op andere wijze onherkenbaar bent gemaakt. Ja, voor de Vastelavondj kunt u beter in Linne zijn.

Rechters hebben soms ook te maken met de regelzucht van lokale bestuurders. Onlangs werd een burger beboet omdat omdat zij een minuscule vuurtje had gestookt in haar tuin. Zij maakte bij de kantonrechter bezwaar tegen de boete van 80 euro. Deze had begrip voor de situatie. Hij gaf de burger een waarschuwing met een knipoog en een fantastische tip;

Mevrouw, sprak de magistraat, het stoken van vuur in uw tuin is verboden. Maar u mag wel barbecueën in de tuin. Mijn tip: als u voortaan twee knakworsten in uw binnenzak heeft terwijl u een vuurtje in de tuin stookt, dan kan niemand u iets maken...

De rechter liet de verontwaardigde burger duidelijk weten dat deze regelgeving van de gemeente hem 'wors' was. Wat mij betreft terecht!

*Mr. G.G.J. Geerlings*



**Dronkers & Dronkers**  
ADVOCATEN

**Roerkade 8 • 6041 KZ Roermond • 0475-723333**  
**Brusselsestraat 42 • 6211 PG Maastricht • 043-4100120**  
**www.dronkersendronkers.nl • info@dd-advocaten.nl**