

Gewapend in de rechtszaal

Toen ik drie weken geleden – het lijkt een eeuwigheid – met mijn vriendin op Schiphol stond om op vakantie te gaan, werd ik er bij de douane uitgepikt.

Kennelijk had de dienstdoende douanier via de scan een opmerkelijk voorwerp in mijn handbagage gezien. Al snel werd duidelijk dat het om het zakmes ging dat in het EHBO-setje zat dat ik in mijn rugzak had gestopt. Ik was vergeten dit mesje er uit te halen. Niet slim, maar nadat ik tekst en uitleg had gegeven mocht ik mijn weg - ongewapend - vervolgen.

Om uw en mijn veiligheid te waarborgen, vinden er op veel risicovolle, openbare plaatsen controles plaats. Wie de rechtbank in Roermond wel eens heeft bezocht, waant zich even op Schiphol. Entree mag na identificatie, detectiepoortjes, een bagagecheck en soms als toetje een foullering. Dit alles om te voorkomen dat personen wapens of explosieven meenaar binnen nemen. De controle is helaas niet feilloos. Vorig jaar is het een bezoeker gelukt om naar de rechtbank in Breda een pistool mee te nemen, waarna hij vanaf de publieke tribune gericht schoot op één van de in de zaal aanwezige verdachten.

Voor advocaten en rechtbankpersoneel heeft de rechtbank overigens een aparte ingang. Op vertoon van een tenaamgesteld pasje is het mogelijk om de controles te omzeilen en direct toegang te krijgen tot het gebouw. Dat ook dit systeem niet waterdicht is, bleek al eens eerder. Al-



berto Stegeman – van het televisieprogramma “Undercover in Nederland” – stelde deze problematiek de afgelopen week nogmaals aan de orde en maakte op pijnlijke wijze duidelijk dat er nog het een en ander schort aan de beveiliging van deze overheidsgebouwen.

Het gelukte hem, om met behulp van een onrechtmatig verkregen Rijkspas en vermomd als advocaat, de rechtbank in Utrecht binnen te lopen met in zijn aktetas twee wapens. Een door hem in het gebouw achtergelaten pakketje werd door de beveiliging niet opgemerkt. Volgens de onderzoeksjournalist zou het op deze wijze “kinderlijk eenvoudig” zijn om een aanslag te plegen in het hart van gerechtsgebouw.

Ik vrees dat kwaadwillenden op veel plekken aanslagen zouden kunnen plegen. Dat is nu juist de terreur van vandaag de dag; angst zaaien. Nuchter zijn en alert blijven zijn volgens mij de juiste wapens tegen deze bangmakerij.

Als advocaat bedien ik mij overigens iedere dag van een zeer efficiënt en gevreesd wapen: mijn stem, waarbij woorden mijn scherpe munitie zijn. Een ander wapen dat ik dagelijks en gevaarloos de rechtbank binnensmokkel is mijn pen. Met dit wapen kruist een advocaat de degens met tegenstanders, die ditzelfde wapen hantieren. De juridische strijd wordt uiteindelijk door de rechter beslecht met een via zijn pen opgetekend vonnis.

Bloed vloeit er niet op de rechtbank, inkt des te meer!

Mr. G.G.J. Geerlings



Dronkers & Dronkers
ADVOCATEN

Roerkade 8 • 6041 KZ Roermond • 0475-723333
Brusselsestraat 42 • 6211 PG Maastricht • 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl • info@dd-advocaten.nl