

Oranje boven!

Nu de naamgevers van ons kantoor op vakantie zijn, zetten mijn collega's ik de schouders eronder om ook in hun afwezigheid de zaak draaiende te houden. Wij kunnen ook in de 'komkommertijd' niet op onze lauweren rusten; het werk gaat gewoon door en de waan van alledag regeert



nog zoals altijd. Ik heb er even over gedacht om - bij wijze van verassing - de gevellettering te veranderen van "Dronkers en Dronkers" naar "Geerlings", maar dat idee heb ik maar weer snel in de ijskast gezet. Daarvoor was het toch echt te warm...

Het voorgaande betekent echter niet dat er geen tijd is voor ontspanning. Het afgelopen weekend ben ik met mijn vriendin een weekendje naar zee geweest. Even lekker uitwaaien aan het strand en genieten van het zonnetje. Op vrijdagavond bezochten wij de theaterhangar op vliegbasis Valkenburg in Katwijk voor de musical 'Soldaat van Oranje'. Werkelijk een prachtstuk en een aanrader voor eenieder die het nog niet heeft gezien.

Het verhaal van Engelandvaarder Hazelhoff Roelfzema zal eenieder bekend zijn. Tijdens zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden valt het Duitse leger Nederland binnen en wordt ons land uiteindelijk ook bij de Tweede Wereldoorlog betrokken. Roelfzema reist als Engelandvaarder naar het Verenigd Koninkrijk en legt daar contact met de in ballingschap verkerende Koningin Wilhelmina. Om daarna terug naar Nederland te keren en een uitgebreid verzetsnetwerk op te zetten

dat dapper weerstand zal bieden aan de Duitse bezetter.

Waar een klein land groot in kan zijn! Standvastigheid en saamhorigheid in tijden van een nationale crisis.

Toen ik op woensdag 23 juli jl. laat in

de middag te tv aanzette, bekwam mij eenzelfde gevoel van saamhorigheid. Het overgrote deel van 'ons Nederlanders' zat ofwel aan de buis gekluisterd of stond in de berm langs en op de viaducten over de snelweg. Kijkend naar de lange stoet gitzwarte lijkwagens die zich langzaam een weg baanden van het vliegveld in Eindhoven naar de kazerne in Hilversum.

Nederland was weer even één. Er werd zelfs een dag van nationale rouw ingelast. Ook op kantoor hing de vlag halfstok.

Het zal nog wel even duren voordat de onderste steen boven zal komen en het duidelijk wordt welk onrecht de passagiers van vlucht MH17 en hun nabestaanden is aangedaan. Bepalingen van internationaal (oorlogs)recht zijn met voeten getreden en als advocaat zou ik graag mijn tanden in die zaak willen zetten.

Vooralsnog zwaait de waan van de dag op kantoor nog altijd de scepter. Want naast het grote onrecht dat het wereldtoneel in zijn greep houdt, dient ook klein(er) onrecht te worden aangepakt. En daar kan ons kantoor dan weer groot in zijn!

Mr. G.G.J. Geerlings



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl