

Vier vrijheid in vrijheid

Terwijl ik dit schrijf is het 5 mei. Bevrijdingsdag dus. Een moment dat wij in het bijzonder stil staan bij de gebeurtenissen tijdens de bezetting. Eerlijk gezegd ontgaat deze dag de meeste mensen en ook ondergetekende was vandaag "gewoon" aan het werk; dat is eigenlijk buitengewoon spijtig en ik neem mij dat mijzelf dan ook kwalijk.

Het gaat namelijk om nogal wat. Ook Roermond heeft zwaar geleden, niet in de laatste plaats nu in Roermond zwaar gevochten is. De sporen zijn in de stad zichtbaar. Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat ergens in de Hamstraat, op de eerste verdieping, een opvallende gevelsteen zichtbaar is op een plek waar eerst een Joodse school was gevestigd. Van de kleine joodse gemeenschap in Roermond hebben slechts weinigen de oorlog overleefd.

Er was overal in Nederland het nodige verzet. De meest bekende, nationale verzetsheldin was "Het meisje met het rode haar", Hannie Schaft, een meisje die met gevaar voor eigen leven streed voor onze vrijheid. Volgens een getuigenis naderhand van Sicherheitsdienst chef Willy Lages waren haar laatste woorden voor het Duitse vuurpeleton: "ik schiet beter". Een heldin tot de laatste seconde. Zij werd amper 25 jaar.

In Roermond herinnert een verzetsplaquette bij de Kapel in't Zand dat ook de kerk een grote rol heeft gespeeld bij het verzet.

Het is goed dat wij één dag per jaar onze vrijheid vieren, ook als eerbetoon aan hen, die daarvoor hun leven hebben gegeven.

Het vreemde is dat aan de ene kant de belangstelling voor de tweede wereldoorlog onver-



minderd groot blijkt, terwijl aan de andere kant bevrijdingsdag een nogal vage status heeft. Hebben we nu op 5 mei vrij of niet? Niemand lijkt het echt te vatten.

Helaas: voor de meeste werknemers is 5 mei gewoon dit jaar een dag als alle andere. Slechts de meeste ambtenaren, die dikwijls toch al geen klagen hebben over het aantal vrije dagen, mogen jaarlijks in alle rust hun eigen vrijheid vieren.

Nederland grossiert niet in het aantal vrije dagen. Sterker, Nederland prijkt in West-Europa helemaal onderaan het lijstje met de minste feestdagen. Het zijn niet alleen de zuidelijke landen die altijd wel een aanleiding lijken te hebben voor een vrije dag. Zelfs onze altijd hardwerkende oosterburen kennen echt een stuk meer feestdagen. Duitsland viert naast de Dag van de Arbeid bijvoorbeeld ook nog de Dag van de Duitse eenheid, het moment waarop de muur tussen Oost en West Duitsland werd beslecht, in feite ook een moment waarop de vrijheid wordt gevierd. Duitsers onderkennen de waarde van het herdenken.

Wij hebben jaarlijks vrij op Koningsdag, een dag om koek te happen en te sjoelen. Versta mij niet verkeerd: daar is helemaal niets mis mee. Het contrast met bevrijdingsdag is echter groot.

Bevrijdingsdag wordt bij ons slechts eenmaal per vijf jaar in vrijheid gevierd. Wat een Nederlandse kneuterigheid..!

Het wordt de hoogste tijd dat 5 mei een officiële vrije dag wordt, een dag waarop iedereen in vrijheid onze vrijheid viert.

mr. David Dronkers



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl