

We hebben zilver!

In een week waar een olympische schaatser baalt van zilver, nu hij een tijdcorrectie op 0,01 seconde (!) "slechts" zilver had, wordt er in Limburg juist met grote vreugde gereageerd op het teruggekeerde zilver: het koningszilver is weer terug bij het broederschap Sint-Sebastiaan, het oudste schuttersgilde van Kerkrade.



Het ging daarbij om verdwenen schildjes en oorkondes. De schilden zijn van onschatbare historische waarde en vertegenwoordigen daarnaast een waarde van enkele tonnen.

Vorig jaar moest de Rabobank met schaamrood op de kaken erkennen dat een van de kluismedewerkers het begrip "grote voorjaars schoonmaak" wat al te letterlijk had genomen. Deze had het bijna 400 jaar (!) oude koningszilver bij het vuil gezet. Deze meende dat het hier kennelijk om troep ging.

Een bank met ideeën, maar je kunt daarin dus te ver gaan.

Wellicht dat alle medewerkers van Rabobank als bonus dit jaar een museumjaarkaart ontvangen, zodat ook zij voortaan cultureel erfgoed van afval kunnen onderscheiden.

De details over de vondst zijn nog niet bekend. Naar verluidt zijn twee verdachten werkzaam bij de reinigingsdienst RD4 aangehouden. Gelukkig wisten deze vuilnismannen het koningszilver wel op waarde te schatten en is dit zilver niet omgesmolten, welk treurig

lot menig gestolen bronzen beeld wacht, zoals dat mogelijk gebeurd is met het Roermondse beeld "meisje met de meeuwen" van Dolf Wong.

De Rabobank heeft het broederschap Sint-Sebastianus de afgelopen zomer een schadevergoeding betaald voor het verloren zilver. Het zal een lieve duit zijn geweest.

Ik hoop niet dat in de overeenkomst met het broederschap staat dat Rabobank door de uitkering van schade automatisch eigenaar van het koningszilver is geworden. Dit gebeurt namelijk vaker als de schade wordt uitbetaald bij bijvoorbeeld een gestolen auto, die later wordt teruggevonden. Ach, zo'n vaart zal het niet lopen en zo zal dat vermoedelijk niet bedacht zijn. Het koningszilver gaat uiteraard terug naar het broederschap. Maar wat te doen met het reeds betaalde geld?

In de overeenkomst is vast opgenomen dat het broederschap een groot deel van het geld in deze situatie zal moeten terugbetalen. Als Rabobank zou ik er maar niet meer over beginnen. U kent het spreekwoord. In het geval zelfs een bankkluis niet veilig is, past de Rabobank hier bescheidenheid en en is zwijgen soms inderdaad goud.

In 2017 bestaat het koningszilver exact 400 jaar. Dat zal een mooi feest worden. Het mag wat kosten schat ik zo in, met dank aan de Rabobank.

mr. David Dronkers



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl