

“Het vliegende spaghettimonster”

Toen ik nog studeerde, prijkte er jarenlang een foto van Elvis “de King” Presley op mijn OV-kaart. Bij het fabriceren van het pasje was de foto kennelijk aan de aandacht ontsnapt en de conducteurs die mij controleerden moesten er vaak om lachen. Een grap die ik tegenwoordig, met alle strenge pasfoto vereisten, niet meer zo snel zou kunnen uithalen.



Begin dit jaar had de rechtbank in Eindhoven een opmerkelijke zaak in behandeling die eveneens te maken had met pasfoto-perikelen. Een aanhanger van de ‘Kerk van het vliegende spaghettimonster’ spande een rechtszaak aan tegen de burgemeester van de Lichtstad omdat deze had geweigerd aan hem een rijbewijs te verstrekken. De burgervader vond dat de pasfoto van de Eindhovenenaar, waarop hij stond afgebeeld met een vergiet op zijn hoofd, niet voldeed aan de daarvoor bestemde regelgeving.

De Kerk van het vliegende spaghettimonster werd in 2005 opgericht door de Amerikaan Bobby Henderson. Deze zelfverklaarde profeet creëerde zijn eigen “religie” door te stellen dat er net zoveel bewijs was voor een door een God geschapen wereld dan voor een wereld die geschapen zou zijn door een vliegend bord pasta met gehaktballen. Hun officiële hoofddekseel: een vergiet. Het geloof dat door Henderson en de zijnen wordt beoefend noemde hij Pastafarisme en hun ‘leefregels’ zijn vastgelegd in een omvangrijke Gospel en acht ‘liever-nietjes’; een knipoog naar de tien geboden.

De beweging is een duidelijk verzet tegen de gevestigde wereldreligies en hun dogma’s. De aanhang van het vliegende spag-

hetti-monster groeide gestaag; ook binnen ons land. Bekende Pastafari - zoals de “gelovigen” zich noemen - zijn bijvoorbeeld Georgina Verbaan en Arjan Lubach.

De rechter in Eindhoven zal stiekem gelachen hebben toen hij de zaak onder ogen kreeg en hij nodigde zowel de burgemeester als de Pastafari uit om hun standpunten nader toe te lichten. De meetlat waarlangs de rechter de geloofskwestie diende te beoordelen was al eerder vastgelegd door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Kort gezegd; een overtuiging wordt aangeduid als een officieel erkende geloofsovertuiging als deze begrijpelijk, serieus, samenhangend is.

De man met het vergiet op zijn hoofd kon de rechter volstrekt niet overtuigen. Zijn geloof en zijn overtuiging waren zo lek als een vergiet. De rechter verklaarde het ingestelde beroep ongegrond en de Eindhovenenaar moet de komende jaren met een vergietloos rijbewijs door het leven.

Zou een rechter een vergiet tijdens een zitting mogen dragen? Uit het ‘kostuumbesluit’ voor de rechter blijkt dat het hoofd bedekt kan worden met een hoofddekseel mits “rond en met een staande rand ter hoogte van 5 cm en een 5 cm buiten die rand uitstekend plat geplooid bovenstuk, dat in het midden is voorzien van een platte knoop.”

Ik sluit niet uit dat er een vergiet bestaat die aan die afmetingen voldoet. We staan in elk geval voor u klaar om over deze kwestie juridisch bloed te vergieten.

Mr. G.G.J. Geerlings



Dronkers & Dronkers

ADVOCATEN

Roerkade 8 • 6041 KZ Roermond • 0475-723333
Brusselsestraat 42 • 6211 PG Maastricht • 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl • info@dd-advocaten.nl