

Prins Hutspot

De troonswisseling over een paar dagen houdt ons land al enige tijd in de greep. Ook tegenstanders van de monarchie laten van zich horen.

Via de wet geniet het koningshuis extra bescherming. De koning(in) hoeft zich niet alles te laten welgevallen en er kan fors worden gestraft. Op belediging van de koningin, *majesteitsschennis*, staat maximaal vijf jaar cel. Op die van gewone burgers slechts drie maanden.

Onlangs trad de politie op tegen een demonstrante met een kartonnen bord waarop stond: *Weg met de monarchie*. Het is 2013. De Minister heeft inmiddels laten weten dat deze demonstrante niet wordt vervolgd.

Het verleden heeft geleerd dat het niet altijd met een sissert afloopt.

Domela Nieuwenhuis kreeg in 1887 een half jaar gevangenisstraf naar aanleiding van een artikel dat kritisch was over koning Willem III. Hij had geschreven dat de koning "*niet veel werk van zijn baantje maakte*", hem "*koning gorilla*" genoemd en een aantal blanco pagina's toegevoegd die de activiteiten van de koning voorstelden.

In 1896 kreeg iemand drie maanden cel omdat hij op een fluit had geblazen op het moment dat koningin Wilhelmina langsreed.

In 1969 kreeg een tekenaar een boete van 200 gulden omdat hij een spotprent had gemaakt waarin een op koningin Juliana lijkende vrouw voor een raam zat met een prijskaartje van 5,2 miljoen gulden. Bij de rechtszaak verklaarde de tekenaar te



willen protesteren tegen de kosten van de monarchie.

In juli 2007 kreeg een 47-jarige man een boete van 400 euro wegens *majesteitsschennis*, omdat hij tijdens een conflict met enkele agenten riep dat koningin Beatrix een hoer was. Tevens beschreef hij welke seksuele handelin-

gen hij met haar wilde verrichten, gevolgd door de bewering: "*Dat vindt ze lekker*".

Soms strijkt de rechter, nota bene rechtsprekende in naam der koningin, met de hand over het hart:

In maart 2004 besloot het gerechtshof Amsterdam dat het door de beugel kon. Hier had de verdachte op de Dam een bord getoond met daarop scherpe verwijten aan de 'domme' prins over Argentijnse slachtoffers en de schuld van schoonvader Zorreguieta. De verdachte "*kotste zijn walging*" uit over de *leugens* en *medeplichtigheid*. Het hof vond dat deze man gezien zijn betrokkenheid bij Argentinië uit persoonlijke krenking handelde, waaraan hij redelijkerwijs geen weerstand hoefde te bieden. Hij had opzettelijk het koningshuis beledigd, maar was daarbij 'vergeeflijk' doorgeschoten. Het werd hem dus in strafrechtelijke zin niet verweten.

Over enkele dagen worden we geacht het koningslied massaal mee te zingen: *De W van Willem. De W van wakker, stampot eten*.

Klonk "*Prins pils*" al heel vertrouwd in de oren, Prins Hutspot zal mogelijk zijn nieuwe koosnaam worden. Wat mij betreft een vergeeflijke vorm van *majesteitsschennis*.

Mr. Frank Donkers



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl