

Een koningskind is geboren

Op dinsdagochtend 18 juni jl. omstreeks 06:10 uur keek een toevallige voorbijganger vreemd op toen hij in een plantsoen aan de Wilhelminalaan te Roermond een in handdoeken gewikkelde baby vond. Het jongetje, enkele dagen jong, was te vondeling gelegd tussen het groen in de Roermondse wijk Maasniel. Het kleine kereltje werd onmiddellijk naar het Laurentius Ziekenhuis gebracht en maakt het naar alle omstandigheden gelukkig goed.

Als geboortedatum wordt 18 juni 2013 geregistreerd. Zijn naam? Deze wordt geheim gehouden. Niet verwezen zal worden naar de vinder (Frank) of naar de vindplaats (Wilhelm). Een vernoeming naar Remi, een vondeling van wereldfaam (de hoofdpersoon uit het boek *alleen op de wereld*) is ook uit den boze. Men wil trauma's bij het kind te voorkomen, aldus de Raad voor de Kinderbescherming. Dat lijkt me een beetje koud-watervrees. Voorlopig is, blijkens de lokale media, alleen vinder Frank getraumatiseerd, die inmiddels slachtofferhulp krijgt aangeboden. Tsjá. Kantoorgenoot Frank Dronkers kan, om misterverstanden en gehoon te voorkomen om die reden niet vaak genoeg zeggen dat hij niet de vinder van de vondeling was....

Politie en Justitie zijn inmiddels een groot onderzoek gestart om de ouders van het kind op te sporen. Niet in de eerste plaats omdat het ventje het recht heeft om te worden verzorgd en opgevoed door zijn eigen ouders,



maar ook omdat het te vondeling leggen van kinderen een strafbaar feit is waar ruim 4 jaar gevangenisstraf op staat. De gedachte: een kind dat hulpeloos wordt achtergelaten kan daardoor ernstige schade oplopen. Indien de zuigeling niet tijdig wordt opgemerkt, kan het zelfs komen te overlijden! Die situatie is strafverzwarend en kan leiden tot een nog hogere straf.

Maar laten we optimistisch blijven. Er zijn vondelingen die het ver hebben geschopt. Mozes, die in een rieten mandje aan de Nijl werd achtergelaten, werd uiteindelijk de leider van het volk Israël. De gebroeders Romulus en Remus werden evenzeer te vondeling gelegd. Romulus zou de naamgever worden van de stad Rome.

In Roermond zijn er voortdurend berichten over de onttroning van Jos van Rey, "de koning van Roermond".

De geschiedenis leert dat vondelingen het ver kunnen schoppen. De nieuwgeborene wacht dus mogelijk een gouden toekomst als de toekomstige nieuwe Koning van Roermond.

Moge dat een opsteker zijn voor de moeilijke situatie waar dit jonge kereltje zich nu in bevindt.

*Mr. Gijs Geerlings,
Dronkers & Dronkers Advocaten Roermond*



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl