

# Maxima uit rechtszaal verbannen

Een opmerkelijk en wat mij betreft droevig bericht las ik in de krant: *Maxima weg uit rechtszaal*. Wat is het geval?

Na het aftreden van Beatrix als Koningin zijn de overheidsgebouwen, dus ook de rechtbanken, voorzien van nieuwe portretten. Ter vervanging heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vier nieuwe portretten laten maken, twee waarop Koning Willem Alexander staat en twee waarop hij samen met Koningin Maxima is afgebeeld.



Op verzoek van een onbekend gebleven aantal Haagse rechters is de foto van onze kersverse Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima uit de zittingszalen van de rechtbank Den Haag verwijderd. De reden: rechters spreken recht 'in naam der Koning' en daarbij past geen blik van Maxima op het werk van de magistraten. Het officiële commentaar van de rechtbank is dat Maxima weliswaar *Koningin* is, maar geen *staatschouffid*. Koningin Maxima heeft in de rechtszaal dus niets te zoeken, zo is de opvatting.

Het bericht leverde de nodige grappen op. De leukste was wel om dan ook maar de vloer te verwijderen, omdat ook niet namens de vloer wordt rechtgesproken. Ook werd voorgesteld de portretten terug te hangen en een zwart balkje over de ogen van Maxima te plaatsen. Dit zou tevens aansluiten bij de justitiebranche: Maxima als geblinddoekte Vrouwe Justitia.

De weigering van de Haagse rechters om in aanwezigheid van Maxima recht te spreken, *ja, dat was een beetje dom*. De verplichting om vonnissen 'in naam van de Koning' uit te spreken is immers al heel lang geleden uit de grondwet geschrapt. Het portret in de rechtszaal is feitelijk niet meer dan decorum.

De verwijdering is wat mij betreft ook om andere reden zelfs een gemiste kans te noemen. Rechtbanken zijn niet vaak het toneel van heel veel vrolijkheid. De rechtbank in Roermond heeft dat (wel) goed begrepen. In alle zittingszalen lacht Maxima ons steeds opgewekt toe. Haar aanwezigheid komt de ambiance zeker ten goede.

Uit onderzoek is nota bene gebleken dat Maxima de mooiste lach van Nederland heeft. Ruim drie-kwart van de Nederlanders is het daarover eens. Als dank voor haar lach kreeg zij zelfs enige jaren geleden van de stichting "Nederland Positief" de 'Gouden Lach'.

Nederland Positief promoot lachen in Nederland en kent ieder jaar de Gouden Lach toe aan de persoon met de mooiste smile. Maxima werd toen op ruime afstand gevolgd door niet de minsten: Katja Schuurman en Jan Smit.

Ook als exportproduct doet de lach van Maxima het goed. Volgens de Duitse krant *Bild* heeft Koningin Maxima de meest aantrekkelijke lach van Nederland. Dit kopte de Duitse krant ter gelegenheid van de bezoeken die zij en Willem-Alexander brachten aan Duitsland.

Kort geleden is in de rechtbank te Maastricht de tentoonstelling geopend van portretten van Koning Willem-Alexander. Er hangen 25 portretten, waaronder ook een aantal van Koningin Maxima.

In Limburg doen we gelukkig niet zo moeilijk over de aanwezigheid van een vrolijk lachende Maxima op de rechtbank. Ik kan u, in naam der Koningin Maxima, van harte aanbevelen deze tentoonstelling te bezoeken!

Mr. Frank Dronkers



## Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333  
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120  
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl