

Scheiden doet lijden

*We praten via advocaten
We praten niet meer met elkaar
We zijn een maand of elf gescheiden
Dat is bijna nu al een jaar*

Enkelen van u zullen de eerste regels herkennen van een lied van "de eerste officiële echtscheidings LP" van Youp van 't Hek die zijn echtscheiding bezong. Bijna dertig jaar oud, maar nog steeds actueel en verplichte kost voor hen die op dit moment verwickeld zijn in een lastige echtscheidingsprocedure.

Komende week (13 september) is weer de jaarlijkse Dag van de Scheiding, waarbij bij sommige advocatenkantoren informatie kan worden ingewonnen over specifieke situaties op het gebied van scheiding. Kennelijk voorziet dat in een behoefte. Uit cijfers van CBS blijkt (nog steeds) dat een op de drie huwelijken strandt. Een echtscheiding is dus dagelijkse kost in de juridische praktijk. Dat is wel eens anders geweest.

Nederland maakte in de periode 1795 tot 1813 onderdeel uit van Frankrijk. Een van de belangrijkste effecten was dat Franse wetgeving in Nederland werd ingevoerd, waaronder wetgeving die het mogelijk maakte om van elkaar te scheiden. Vanaf dat moment was het mogelijk door wederzijdse instemming of op grond van onverenigbaarheid van karakters door één van de echtgenoten, een echtscheiding aan te vragen.

Het echtpaar Wilhelmus Meers en Agatha Lenaerts waren de eersten die van deze mogelijkheid gebruik maakten. Het stel was getrouwd op 26 november 1775 in Maastricht. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren en zij waren dus ogenschijnlijk gelukkig. Toch besloten beide echtelieden kennelijk op enig moment dat de koek tussen hen beiden op was: ze wilden - als eerste in Nederland - gaan scheiden. Op 19 september 1794 sprak de aartsdiaken deze scheiding bij de familie Meers uit. In de



kerkelijke verklaring stond dat ze uit elkaar mochten gaan, totdat de gemoederen weer verenigd waren. Dat laatste gebeurde niet: de familie Meers besloot twee jaar later via de Burgerlijke Stand alsnog de echtscheiding aan te vragen. De betreffende ambtenaar schreef de akte in, waarbij deze scheiding de eerste echtscheiding van Nederland werd.

Daarna bleek het stel weer te zijn hertrouwd! Niet uit te sluiten valt dat het stel onder druk van hun omgeving de scheiding weer ongedaan maakte. Echtscheidingen werden in feite niet geaccepteerd. Sterker: de mogelijkheid om te scheiden werd zelfs weer beperkt en uiteindelijk zelfs in 1814 volledig afgeschaft. Pas in 1971 werden de mogelijkheden om te scheiden verruimd en kan een echtscheiding worden verzocht op grond van "duurzame ontwijking".

Inmiddels kan de echtscheiding worden aangekondigd ten overstaan van een groot televisiepubliek, het ultieme bewijs dat de echtscheiding in Nederland volledig is ingeburgerd. De media staan zonder uitzondering uitvoerig stil bij de scheidingsperikelen van bekende Nederlanders, zoals de familie Van der Vaart, Gullit en Samson.

Advocaten komen er ook niet altijd goed vanaf, getuige de vele moppen die er zijn:

Een pas gescheiden man komt zijn vriend tegen en doet het relaas van zijn echtscheidingsprocedure. 'Alles is mooi geregeld en verdeeld' zegt hij, 'mijn vrouw heeft de kinderen en ik de auto. En jullie huis, vraagt zijn vriend? Dat heeft onze advocaat' is het antwoord.

Tsja, scheiden doet lijden. Maar als u bij ons binnenloopt op of na 13 september dan zult u horen dat dat niet onze insteek is. Wel: scheiden doet begeleiden!

Mr. David Dronkers



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl