

Zeurpieten

Weet u het nog? Ruim een jaar geleden was Roermond in de ban van de intocht van Sinterklaas en zijn pieten. Niet uit te sluiten valt dat Roermond de twijfelachtige eer heeft zo'n beetje de laatste stad te zijn geweest waarbij zwarte pieten de Sinterklaas vergezellen.

Want het zal u niet ontgaan zijn dat er officieel protest is aangetekend tegen de aanwezigheid van zwarte piet bij de intocht dit jaar in Amsterdam. Zelfs de Verenigde Naties stellen een onderzoek in! Hoewel het officiële rapport er nog niet is, heeft de Voorzitter van de speciaal in het leven geroepen commissie premier Rutte al opgeroepen het Sinterklaasfeest af te schaffen, nu dit feest discriminatoire trekjes zou hebben.

Piet - met zijn rode lippen, oorknopen, amusant gedrag en een (soms) Surinaamse tongval - is, zoals zijn naam al doet vermoeden, inderdaad zwart. Zijn baas is blank en wijs. "Racistisch" vinden sommige critici.

Dat zwarte piet de aandacht voor oorlogen, verdrinkende vluchtelingen en natuurrampen deze week weet af te leiden is bizar, te meer nu de ophef wat mij betreft helemaal nergens over gaat.

Waar komt zwarte piet vandaan? Dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn analytici die stellen dat het feest inderdaad een racistische voorgeschiedenis heeft. Zwarte piet is in die interpretatie een van oorsprong negentiende eeuwse slaaf uit Afrika. Anderen menen dat zwarte piet veel ouder is dan de slavennijperiode en dat ten tijde van onze Germaanse voorouders er al verschijningsvormen waren van zwarte piet. De roe van piet was zelfs een vruchtbaarheidssymbool en de pieten waren geschminkte strijders die voorspoed over hun gemeenschap afriepen.



Het maakt mij allemaal niets uit waar piet vandaan komt. Het sinterklaasfeest van nu is een heerlijke traditie en zwarte piet hoort er gewoon bij. Het is een onschuldig sprookje waar ongelovige groten en gelovige kleintjes heel veel plezier aan beleven. Pieten zijn entertainers

die vele kinderen vanaf november dagelijks naar de televisie trekken voor het Sinterklaasjournaal. En daarnaast ook velen op de been brengen, vanwege de intocht. Ik kijk in elk geval met veel plezier terug op de feestelijke Roermondse intocht in 2012, pal bij ons kantoor voor de deur, waarbij duizenden mensen in Roermond op "onze" Roerkade op de been werden gebracht.

Naar mijn overtuiging ziet niemand met enig gezond verstand piet als een donker slaafje of zou menen dat alle donkere mensen als knechtjes van blanken moeten worden behandeld. Wat een onzin! Pieten zijn persoonlijkheden (Pietje Verliefd) en zelfs helden (Coole piet) op wie de kinderen dol zijn: lief, grappig en ook nog snoep en kadootjes uitdelend. Welke slechte invloed kan daar nu in hemelsnaam vanuit gaan?

Op een locatie in de provincie Groningen worden dit jaar bij de sinterklaasviering regenboogpieten ingezet. Geen zwarte pieten dus, maar groen/geel/blauwe pieten. De zegsman noemt het een statement en meent dat het de kinderen niets uitmaakt: *als ze maar snoepjes krijgen, dan zijn ze allang blij.*

Ik gruwel van een regenboogpiet. Bij Sinterklaas hoort een zwarte piet. En bij een zwarte piet horen wat mij betreft niet de grote woorden van racisme en discriminatie. Het is een overgevoelige reactie van het type mens waar ik een hekel aan heb: *zeurpieten.*

Mr. Frank Dronkers



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl