

Lastige Polen(?)

Afgelopen zondag was er een mooi item in het acht uur journaal. Het afscheid van de Poolse oud-voetballer Wlodi Smolarek, die de afgelopen week te jong en onverwacht was overleden. De supporters van aartsrivalen Feyenoord en FC Utrecht hielden als eerbetoon een indrukwekkend minuut stilte. Een vol stadion met rivaliserende supporters. Muisstil. Imponerend.

Smolarek was als voetballer het type "niet lullen, maar poetsen". In mijn herinnering een uiterst effectieve voetballer, keihard werkend, scoorde altijd foeilelijke frommelgoals en vaak in de slotminuten. Hij was niet de persoon die dan juichend zijn shirtje uittrok. Een gewone, hardwerkende jongen, die altijd zijn stinkende best deed en om die reden uitermate populair bij de supporters.

De beelden van zijn afscheid zijn ongetwijfeld uitgezonden in Polen. Helaas worden deze indrukwekkende beelden overschaduwed door andere beelden. Het gedoe over het meldpunt van PVV blijft immers de media beheersen. Zoals u weet: bij dit meldpunt kan anoniem geklaagd worden over Polen die voor overlast zouden zorgen. Deze week heeft het Europees Parlement Nederland op het matje geroepen. Premier Rutte moet afstand nemen, zo valt te lezen in een ontwerp-resolutie die deze week met overgrote meerderheid ongetwijfeld zal worden aangenomen. Het gebeurt zelden dat één land tot de orde wordt geroepen.

Nadat alle diplomaten hun handen vol hebben gehad aan de uitwerking van de Fitna-film, zijn nu de Oost Europeanen, in het bijzonder de Polen, erg boos op de Nederlandse regering. Er wordt bedreigd met een



boycot van Nederlandse producten. Nederland wordt meer en meer gezien als een in zichzelf gekeerd land, terwijl het land door de eeuwen heen nota bene haar rijkdom heeft te danken aan de betrekkingen met het buitenland.

Premier Rutte zal ook na het aannemen van de resolutie geen afstand nemen van de

website; hij zou immers als een zwak leider gezien worden. Politiek gezien is er geen weg terug. Rutte blijft zwijgen over het meldpunt totdat hij een ons weegt.

Binnenkort is het 72 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Premier Rutte mag dan namens Nederland de handen schudden van al die mensen die gestreden hebben voor een vrij Europa. Meer dan 500 gesneuvelde Poolse soldaten en piloten vonden in Nederland hun laatste rustplaats. Breda is bijvoorbeeld door de Polen bevrijd. Je kunt in Nederland de graven bezichtigen van de vele jonge Poolse soldaten die voor onze vrijheid het leven lieten.

Premier Rutte zal als hoogste vertegenwoordiger van Nederland de nodige bejaarde handen moeten schudden van oude Poolse soldaten, die - anders dan vele van hun kameraden - de zeer bloedige strijd bij de bevrijding van Nederland wel hebben overleefd. Ik wens hem daarbij erg veel sterkte.

De beste tip voor premier Rutte is om het onderwerp snel op wereldvoetballer Wlodi Smolarek te brengen, met een opgestoken duimpje als blijk van waardering voor de inzet van deze hardwerkende, Poolse gastarbeider.

Mr. David Dronkers



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl