

Gestrafte rechters

Als aan een Roermondenaar de vraag wordt gesteld wie de beste ambassadeur van Roermond is, is de kans groot dat de naam "Jos van Rey" valt. Zonder afbreuk te willen doen aan zijn verdiensten voor de stad, permitteer ik mij op te merken dat aan die naam over vijftig jaar toch echt niet meer zal worden gedacht.

Een Roermondenaar die bijna honderd jaar na zijn sterfdag nog dagelijks wordt genoemd en genoemd is een echte ambassadeur. Op het NOS journaal werd deze week weer aandacht aan hem besteed: de Roermondse architect Pierre Cuypers. Het Rijksmuseum in Amsterdam, ontworpen door "onze" Pierre Cuypers, is sinds 2003 grootscheeps verbouwd en die verbouwing is nu afgerond. De oorspronkelijk door Pierre Cuypers aangebrachte decoraties zijn weer teruggebracht. De komende tijd worden alle museumzalen ingericht en het museum opent in april 2013 de deuren weer voor het publiek.

Ik hoop dat bij de herinrichting ook wordt gedacht aan het tentoonstellen van een bijzondere collectie gebrandschilderde ruiten, met als thema twee verhalen over rechtspraak uit de klassieke oudheid.

De Griekse wetgever Zaleucus had een nieuwe straf voor overspel bedacht. Wie vreemd ging, werd simpelweg de ogen uitgestoken. Zaleucus' zoon werd op overspel betrap. Iedereen vond, dat in dit bijzondere geval, de zoon van de wetgever vrijuit moest gaan. Maar Zaleucus stond erop dat de straf werd uitgevoerd. Hij had de wet immers zelf uitgevaardigd. Om zijn zoon volledige blindheid te besparen nam hij een



genereus besluit: hij liet bij zijn zoon alleen het linker-oog uitsteken en offerde zelf zijn rechteroog op. Te zien is dat drie mannen de zoon in bedwang houden. De vader, op de rechtersstoel, ondergaat de ingreep vrijwillig. Zaleucus liet zich als een goede rechter en als een liefhebbende vader zien. Het verhaal werd opgevat als een voorbeeld van rechtvaardigheid: de rechter maakt voor niemand een uitzondering, zelfs niet voor

zijn eigen kind.

Het tweede tafereeltje: rechter Sisamnes is betrap op het aannemen van smeergeld.

Tegen corrupte rechters moet hard worden opgetreden. De rechter wordt veroordeeld tot een pittige straf: zijn huid wordt ten overstaan van het volk levend gestroopt. Te zien is dat de omkoopbare rechter op de grond ligt, waarbij één been ontveld is en de beul zijn mes in het andere zet. De hond van de rechter wendt zijn kop af. Zelfs hij kan niet aanzien wat er met zijn baasje gebeurt.

Zijn zoon volgt hem op en zit voortaan op de zetel van de oneerlijke rechter. Opdat hij het smadelijke eind van zijn vader niet zal vergeten, is de huid van Sisamnes, met handen, voeten en hoofd, aan zijn stoel opgehangen. De jonge rechter zal zich zo wel twee keer bedenken voor hij smeergeld aanneemt...

Ik kan niet alleen de rechters onder ons, maar ook u van harte aanbevelen op een al dan niet regenachtige dag dit stukje Roermond in Amsterdam te gaan bewonderen.

Mr. Frank Dronkers

D²

Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl