

Uitmuntende rechtspraak

Sommige zaken zijn nu eenmaal niet te delen. Een bankrekening, CD-verzameling of servies kan uiteindelijk verdeeld worden. Bepaalde zaken kunnen niet door twee. Een rechter wordt dan gevraagd om een wijs oordeel te vragen.



Vorig jaar was dat in een andere, Groningse zaak aan de orde. Twee honden, type Jack Russels, waren onderdeel van een twist. Ieder der partijen zou de zorg krijgen over een der honden. Maar welke? Een Groningse rechter heeft daadwerkelijk een munt opgeworpen.

Uitslag: hond Milo ging

naar de vrouw, terwijl de man het baasje werd van hond Herman.

Ongetwijfeld kent u verhaal van Koning Salomon, die in die situatie recht sprak met zijn zwaard. Bij een geschil tussen twee beweerdelijke moeders van een kind, besliste hij dat beide moeders de helft van dit kind zouden krijgen. Een van de moeders zag om die reden af van haar aanspraak. Zij moest in de ogen van Salomon dus wel de echte moeder zijn; hij wees haar het kind toe.

Niet echt bruikbaar voor de moderne tijd. Maar wat als het recht geen houvast biedt?

Echt gebeurd. Het zal inmiddels een jaar of zes geleden zijn geweest dat ik een zitting had bij het kantongerecht in Sittard. Een jong, sympathiek stel ging uit elkaar. Onder één dak leven was voor hen echt geen optie meer. De rechter werd de vraag voorgelegd wie - de jongen of het meisje - in het huurappartement mocht blijven en wie dus moest vertrekken.

Eerlijk is eerlijk: eigenlijk konden de jongen en het meisje exact dezelfde persoonlijke redenen aanvoeren om aanspraak te maken op het appartement. Het was met andere woorden "een gelijke stand", waar noch de een, noch de ander meer recht had om in het appartement te blijven.

De rechter besloot als vonnis simpelweg een munt op te gooien en mijn cliënte verloor de tos. Rechtspraak door het opgooien van een munt.

Ik juich dit toe. In sommige zaken laat het recht ons simpelweg in de steek en is er geen middenweg te vinden tussen de eis van strijdende partijen.

De Romeinen gooiden al een muntje op om het lot te laten beslissen. Aan de ene kant van Romeinse munten stond een boot afgebeeld, aan de andere kant het hoofd van de keizer. 'Navia aut caput' werd dan geroepen, 'de boot of het hoofd'.

Het tossen wordt ook gebruikt in het voetbal en andere sporten. Een voorafgaand juridisch dispuut welk elftal eerst wind mee zal hebben, zou het schouwspel ook niet ten goede komen. Kortom: in het dagelijks leven kijken wij niet op van een beslissing door... het lot.

Wetenschappers gooien echter roet in het eten: uit wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat de kansen bij kop en munt niet gelijk zijn.

Het volgende geschil dient zich dus al weer aan, zonder dat het opgooien van een muntstuk dit maal voor de oplossing zal zorgen.

Mr. David Dronkers



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl