

Kleren maken de (raads)man?

De Amsterdamse advocaat mr. Bram Moszkowicz heeft een doorgaans goede, maar wel dure smaak.

Of het nu gaat om auto's - Maserati's -, vrouwen - Eva Jinek -, of kleding - Oger aan de Amsterdamse P.C. Hoofstraat -, aan dit alles hangen stevig prijskaartjes.

De doorgaans contante betalingen trokken ook de aandacht van de Belastingdienst. Inkomsten bleken niet verantwoord te zijn en mogelijk is er sprake van een flink zwart geld circuit. Op zijn bezittingen is beslag gelegd en hoge boetes dreigen de advocaat tot het hemd toe uit te kleden.

De vraag is of mr. Moszkowicz zonder zijn maatpakken en Italiaanse schoenen nog tot de verbeelding zal blijven spreken, als de tucht-rechter hem al genadig is. Niet uitgesloten kan worden dat alleen nog Eva Jinek oog heeft voor een in alle opzichten uitgekledde Bram.

Wellicht dat mr. Moszkowicz dan nog eens met weemoed terugdenkt aan de tijd dat de kleding van de advocaat geen onderdeel uitmaakte van zijn imago. Napoleon had al voorgeschreven dat advocaten in de rechtszaal toga's moesten dragen, juist om onderscheid te voorkomen in kleding, religie en afkomst. En dat geldt dan ook voor rechters, zodat een partij in een geding niet bevoordeeld of benadeeld wordt door de kwaliteit van de kleding. Iedereen is simpelweg gelijk. De zwarte toga staat voor afwijzing van ijdelheid en de witte bevest symboliseert de neutraliteit.

Oorspronkelijk hoorde bij de advocatentoga overigens ook een baret. Deze werd louter opgezet als de advocaat het niet eens was met de rechter. Tegenwoordig is de baret in de rechts-



zaal in onbruik geraakt. Het is een advocaat evenwel toegestaan, op grond van zijn geloofsovertuiging, te pleiten met islamitische muts, hoofdoekje of tulband. Criterium is dat de intentie niet disrespect of minachting voor de rechter mag zijn.

De Belgische advocaat mr. Patrick Brysbaert is enige tijd geleden uit de (kleren) kast gekomen. Aanvankelijk beantwoordde deze confrater aan het clichébeeld van de advocaat: een blauwgrijs klassiek maatpak en de haren netjes achteruit gestreken. Dit keurslijf voelde beklem-

mend aan. Hij liet grote vleugels op zijn rug tatoeëren en een erotisch tafereel op zijn schouder. Er kwamen hanenkam, piercings en opvallende halskettingen bij. Graag draagt hij een leren broek en Belgische legerlaarzen.

Zijn metamorfose heeft verdeelde reacties opgeroepen. Sommigen vinden dat het absoluut niet kan, nu een advocaat als dienaar van het recht een voorbeeldfunctie zou hebben. De presentatie van mr. Brysbaert zou, volgens de critici, meer een circusattractie zijn. Een slecht voorbeeld dus.

Anderen menen dat er niet gediscrimineerd mag worden op grond van uiterlijk en dat ook een driedelig pak onder een toga geenszins integriteit garandeert.

Dat kleding inderdaad niet altijd de (raads)man maakt kan mr. Bram Moszkowicz inmiddels bevestigen. De dure pakken lijken hem juist behoorlijk op te breken. C & A is soms toch voordeliger....

Mr. Frank Dronkers



Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333
Brusselsestraat 42 ■ 6211 PG Maastricht ■ 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl