

# 'Ik ben er ziek van Edelachtbare'

Dat Mladic gepakt is, zal u niet zijn ontgaan. De generaal bleek al die tijd gewoon in Servië te zitten. Zijn Servische advocaat heeft aangegeven dat hij twee beroertes zou hebben gehad, waardoor zijn rechterhand deels verlamd zou zijn. Ook zou hij nauwelijks meer kunnen praten. Mladic zou dus ernstig ziek zijn dus.

Er lijkt een ware epidemie te zijn uitgebroken onder figuren die vervolgd (dreigen te) worden voor misdaden tegen de menselijkheid.

Neem de Egyptische ex-president Hosni Mubarak die wordt aangeklaagd voor corruptie en de dood van honderden betogers tijdens de Arabische Lente. Sinds zijn aftreden op 11 februari zou hij getroffen zijn door hartinfarcten en lijdt hij aan depressies. De Egyptische rechters menen dat Mubarak fit genoeg was voor een rechtsgang. 'Eens een vent altijd een vent', hoor je hen denken.

Ook de 91-jarige John Demjanjuk bracht zijn gezondheid in stelling. De kampbeul stond vorige maand terecht voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 joden in concentratiekamp Sobibor. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar cel, maar is in afwachting van zijn hoger beroep op vrije voeten gesteld. De reden? Jazeker: zijn gezondheid en zijn hoge leeftijd. Demjanjuk bracht zijn tijd in de rechtszaak meestal slapend door in een rolstoel of op een ziekenhuisbed. Zijn donkere zonnebril - het daglicht was hem ook te veel - gaf hem bijna het uiterlijk van een popster.

Herinnert u zich het verhaal van de bomaanslag boven het Schotse Lockerbie nog, waarbij 270 mensen omkwamen? De dader Al Megrahi kreeg levenslang en mocht in 2009 vanwege zijn kanker uit het Verenigd Koninkrijk vertrekken. In zwakke toestand verliet hij Schotland, waarna hij in Libië als held werd binnengehaald. Hij leeft daar nog steeds. De Libische lucht deed hem kennelijk goed.

Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden. Denk aan oud dictator Pinochet van Chili, bij wie de processen tot twee maal toe werden stopgezet omdat hij te ziek zou zijn. Hij is nooit veroordeeld. Net als de Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boere, die recentelijk de dans ontsprong omdat ook zijn gezondheid genoeg te wenssen over liet om nog terechtgesteld te worden.

Bovengenoemde heren hebben allemaal één eigenschap gemeen: het zijn dominante, meedogenloze figuren, die gedurende hun werkzame leven weinig rekening hebben gehouden met andermans beperkte gesteldheid. Integendeel zou ik zeggen. Des te opvallender is het dat juist zij de eigen ziekte of zwakte als een belangrijk verweer opvoeren. Zijn deze heren echt te ziek en te zwak om ten overstaan van een rechter rekening en verantwoording af te leggen?

Ondergetekende is geen arts en kan dus geen medisch oordeel vellen. Ik weet het dus niet. Wellicht is de flauwe conclusie dat wie vuile handen maakt een groter risico loopt om later ziek te worden. Trek uw eigen conclusie, zou ik welhaast willen zeggen.

Zou het in Nederland zin hebben om u 'ziek' te melden? Bij civiele zaken zal de rechter vaak wel akkoord kunnen gaan met uitstel van de zitting wanneer een der partijen tijdelijk door ziekte is geveld. In geval van een strafzaak kan een gebrekkige gezondheid van de verdachte met zich meebrengen dat deze als 'detentie-ongeschikt' wordt beoordeeld. In normaal Nederland: niet geschikt om te gaan zitten. Dit zijn uitzonderlijke gevallen. Uw ziekmelding zal u in de meeste gevallen dus weinig helpen, al voelt u zich nog zo beroerd in de aanloop naar een rechtszaak.

*Mr. David Dronkers*



## Dronkers & Dronkers ADVOCATEN

Roerkade 8 ■ 6041 KZ Roermond ■ 0475-723333  
www.dronkersendronkers.nl ■ info@dd-advocaten.nl