

“Een schot in de roos?”

Wie is er niet groot geworden met alle verleidingen die een kermis te bieden heeft? Als kind was je de koning te rijk wanneer je na een doldwa-



ze middag voldoende punten had verzameld bij de grijpautomaten, het touwtje trekken en het ballen gooien om uiteindelijk een keuze te mogen maken uit een van de vele prijzen. Van knuffelbeest tot speelgoedauto, niks was te dol.

Werd je ouder, dan werden het ballengooien en touwtje trekken opeens kinderachtige activiteiten. Krachten werden gemeten bij de boksbal of bij de schietkraam. Had je daar voldoende kaartjes, roosjes of plastic penningen kapot geschoten, dan kon een van de echte kermistroféeën in de wacht worden gesleept; een aansteker in de vorm van een revolver; de welbekende stiletto-kam of, als je echt de koning van de schiettent bleek te zijn, een heus balletjespistool. Meestal zijn deze “wapens” op het eerste oog moeilijk van echt te onderscheiden en dat laatste maakt deze prijzen natuurlijk juist aantrekkelijk.

Politie en justitie zijn met dit speelgoed-wapenarsenaal hoogst ongelukkig. Hoewel zij kermisexploitanten wijzen op de omstandigheid dat het in deze tijd zeer risicovol is om dergelijke prijzen aan te bieden aan jongeren, is het juist wel het vooruitzicht op het winnen van een dergelijk wapen dat voor de exploitant geld in het laatje brengt. Dikwijls zorgt dit echter bij de ‘gelukkige winnaars’ voor problemen.

Een korte zoektocht op het internet levert diverse incidenten met nepwapens op alleen al in de afgelopen zomermaanden. Onlangs nog werd bij een jongeman een zojuist gewonnen

nepspistool in beslag genomen toen deze daar op de kermis in Emmeloord mee was gaan lopen z w a a i e n . Een politiemann met een kogelwerend

vest aan was op de melding afgegaan. In Zeeland kreeg een jongen van 15 jaar de vorige week de schrik van zijn leven toen meerdere agenten bij zijn ouderlijke woning aanbelden op zoek naar de persoon die kort van tevoren met een wapen had lopen zwaaien op straat.

Het lijkt allemaal wat overdreven, maar eerlijk is eerlijk: wij leven nu eenmaal in tijden dat eenzame, bewapende zielen soms een waar bloedbad kunnen aanrichten. De politie neemt dergelijke meldingen dan ook zeer serieus en gaat daar altijd met alle toeters en bellen op af. Wat helaas met enige regelmaat in de Verenigde Staten gebeurt, kan immers ook hier gebeuren. En juist omdat niet meer in één oogopslag echt van nep te onderscheiden is, kan het lopen zwaaien met een nepwapen voor veel problemen zorgen. In bepaalde situaties mag de politie zelfs hun echte vuurwapen trekken en schoten lossen.

Wat mij betreft is het aanbieden van dergelijke ‘prijzen’ niet meer van deze tijd. Opmerkelijk genoeg zijn de kermisexploitanten niet strafbaar en ligt het risico bij die “gelukkige winnaar”. ‘Houd de nepwapens in de verpakking totdat je thuis bent’, zo adviseert de politie. Doe je dat niet, dan riskeer je een fikse boeten en een aantekening op je strafblad! En met name dat laatste is voor de jongvolwassenen die dit soort prijzen in de wacht willen slepen, geen schot in de roos.

Mr. G.G.J. Geerlings



Dronkers & Dronkers
ADVOCATEN

Willem II Singel 43 • 6041 HR Roermond • 0475-723333
St. Annalaan 21, 6214 AA Maastricht • 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl • info@dd-advocaten.nl