

Spel met of zonder grenzen?



In 1971 stond ons dorp op z'n kop. Als landelijke winnaars van het populaire televisieprogramma 'Spel zonder Grenzen' mocht het elite sport- en spelteam met Linner jongens en meisjes het grote avontuur in Europa aangaan. De dorps- en landseer werd internationaal verdedigd voor de ogen van miljoenen kijkers. Op menig Linner verjaardagsfeestje komt dit huzarenstukje – na een paar biertjes en in een bui van nostalgie – nog geregeld voorbij.

De makers van de Linner Revue besteden dit jaar extra aandacht aan deze bijzondere prestatie. Een verwijzing naar de saamhorigheid van weleer en een uitroep tegen verdere individualisering van de maatschappij. Waar kunnen wij als klein dorp samen groot in zijn? En hoe kunnen wij er in de komende jaren voor zorgen dat we ook weer samen groot zullen worden? Een beschouwing die veel verder en dieper gaat dan dat u op het eerste gezicht zou denken.

Het artikel dat onlangs in De Limburger werd gepubliceerd over de heroïsche en historische deelname aan het 'Spel zonder Grenzen', nu bijna een halve eeuw geleden, zette mij aan het denken. 'Spel zonder Grenzen' stond symbool voor Europese verbroedering en wederzijds begrip en heeft zeker bijgedragen tot de vorming van de 'Europese Unie'. Niet voor niets werd de show geproduceerd door de "Europese Radio-unie" en was de insteek mede het kennis

maken met Europa, haar landen en haar inwoners in een tijd dat de komst van de televisie het wereldbeeld van de mensen aanzienlijk vergrootte.

Europese samenwerking en eenwording heeft ons Europa geen windeieren gelegd: welvaart en vrede. Ik vind het pijnlijk te moeten constateren dat er steeds meer anti Europese sentimenten de boventoon lijken te voeren.

De klucht rond de Brexit bijvoorbeeld is als een 'Spel (met of) zonder Grenzen' verworden. Het Britse Lagerhuis heeft inmiddels meer weg van een lawaaierige zeskamp dan van een bestuurlijk instituut. Het drijft een wig tussen Groot-Brittannië en Europa en saamhorigheid is ver te zoeken.

Het gedachtegoed van de Linner Revue zou meer omarmd mogen worden. Wat mij betreft keren we terug naar de tijd van Dick Passchier en samen dingen doen.

Prins Frans II had in 1971 – wellicht geïnspireerd door de zeskampcup – de spreuk "*Lin altijd bovenin, Alaaaf!*". Ikzelf vind in de huidige situatie de spreuk van Prins Toon I van enkele jaren later (1977) nog altijd actueel: "*Klink ins mit diene buurman, misjien veltj d'r waal mit*".

Mr. G.G.J. Geerlings



Dronkers & Dronkers
ADVOCATEN

Willem II Singel 43 • 6041 HR Roermond • 0475-723333
St. Annalaan 21, 6214 AA Maastricht • 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl • info@dd-advocaten.nl